



Het College van Diakenen steunt samen met veel Diaconieën uit onze regio jaarlijks het inloophuis voor dak en thuislozen 't Hemeltje, te vinden aan de Hemelrijken in Eindhoven.

't Hemeltje is een gastvrije, open plek in de stad voor dak- en thuisloze mensen. Een plaats waar ruimte is, waar je met je verhaal, je zorgen en vragen een luisterend oor kunt vinden. Het is een huiskamer waar je een ander kunt ontmoeten en waar je mag zijn wie je bent. Je mag een gezicht en een naam hebben, ieder is de moeite waard. Wederkerigheid is voor ons belangrijk: we zijn bij elkaar te gast!

In ons huis komen mensen uit verschillende leefwerelden elkaar tegen: de maatschappelijk meer geslaagden, de mensen die aan de rand leven, de wereld van de straat. In deze ontmoetingen wordt iets zichtbaar van wat er leeft achter het verhaal van de ander. Als dit gebeurt ervaar je het als een verrijking en doet het iets met het beeld dat je van die ander hebt.

Het is alle middagen open van half twee tot half vijf behalve op zaterdag.

Mensen kunnen er een kop koffie krijgen en in de wintermaanden een gratis kop soep.

Ook voor het soepfonds hebben wij al eens gecollecteerd.

Op zondag wordt er wisselend door een groep mensen vanuit verschillende kerken gekookt.

En op dinsdag- en donderdagavond wordt er gekookt door vrijwilligers en kan men tegen een kleine vergoeding een warme maaltijd kopen. In de middag is brood met beleg is te koop.

Verder kan men er douchen en de kleding kopen en laten wassen en drogen.

Er is op woensdagmiddag de straatarts aanwezig waar men zo nodig een afspraak mee kan maken.

Het atelier heeft zich ontwikkeld tot een activiteit waar dak- en thuislozen en buurtbewoners elkaar ontmoeten. Elke week is er op dinsdagochtend de mogelijkheid om te schilderen en te tekenen onder begeleiding van een kunstdocent. Het atelier heeft zich ontwikkeld tot een kleine gemeenschap in huis waarin de gasten sterk op elkaar betrokken zijn en elkaar ondersteunen in hun levenssituaties.

Er worden ook vieringen gehouden

Er zijn vieringen in huis als er feestdagen zijn en vieringen als we mensen die overleden zijn gedenken. De vieringen zijn laagdrempelig. Ze zijn verbonden aan thema's uit de leefwereld van de mensen. Er wordt gewerkt met muziek, teksten uit de bijbel/koran, schilderijen, verhalen en/of gedichten.

Bij de herdenkingsvieringen als mensen zijn overleden, zetten we de persoon die overleden is in het licht. Elk mens mag gekend worden. Iemand moet niet naamloos uit het bestaan verdwijnen. In deze viering vertellen we wat de persoon die overleden is voor ieder van ons heeft betekend. We luisteren naar muziek en gebruiken teksten die bij de persoon passen.

Het zijn warme en ontroerende vieringen waarin we samen rouwen en troost vinden.