



# Protestantse gemeente Veldhoven

**Nieuwsbrief 16 december 2018**

## **Viering op zondag 16 december**

De kinderen genieten in het Kapelleke van kerstontbijt en hebben daar hun eigen viering. Voor alle andere kerkgangers krijgen de klassieke lezingen voor de derde advent een plek: Filippenzen 4:4-9, Sefana 3:14-20 en Lucas 3:7-18. In de verkondiging is er aandacht voor het spanningsveld met aan de ene kant de roep om bekering en dat je niet zomaar veilig bent voor het komende oordeel (Lucas 3:7). En aan de andere kant de aansporing van 'laat de Heer uw vreugde blijven, wees altijd verheugd' (Filippenzen 4:4) en de jubel uit Sefanja 3:14 omdat de HEER het vonnis over Israël heeft tenietgedaan. Hoe lukt het ons, mensen van vandaag, om blij te zijn en de vreugde vast te houden? In het liturgisch bloemstuk gaat de derde adventskaars aan: die is roze, omdat het licht van kerst al doorbreekt in het donkere paarse...

Van harte een goede en gezegende zondag toegewenst!

Dominee Wim Dekker

## **Taize-viering op zaterdag 15 december**

Je bent van harte welkom op zaterdag 15 december om 19.00 uur. Het thema is: "Kerst verwachten".

De volgende viering is op 19 januari 2019, eveneens om 19.00 uur.

## **TOP2000-vieringen op 30 december**

30 December, 10.00 uur: Top2000-dienst van het kerklied. Wie wil kan haar of zijn persoonlijke top drie (of meer) van favoriete kerkliederen deponeren in de doorzichtige doos met groen deksel in hal/huiskamer. Graag voorzien van naam en contactgegevens! Telefonisch of per (digitale) post mag natuurlijk ook bij dominee Wim Dekker.

30 December 16.00 uur: Top2000-kerkdienst met nummers uit de Top2000 van NPO Radio 2. [www.top2000kerkdienst.nl/veldhoven](http://www.top2000kerkdienst.nl/veldhoven).

## **Nine Lessons and Carols**

**Zondag 23 december om 15:00 uur, Immanuelkerk**

De traditie van Nine Lessons and Carols bestaat al sinds 1880. De

eerste uitvoering vond plaats in King's College Cambridge. Het koor van de Heilige Maagd Maria (Truro - Cornwall) gaf hiervoor de aanzet in 1878. Bisschop Benson koos daarna de opzet met de negen lezingen in een vaste volgorde. De lezingen komen uit Genesis, Jesaja en de Evangelieën van Lucas, Mattheus en Johannes.

***Cappella Vesperale***, Sint Cathrien Eindhoven, verzorgt de koorzang. Prachtige koorzang en samenzang maken het tot een zeer bijzondere Eredienst.

We maken een programmaboekje met de te lezen en te zingen teksten. Na afloop wordt u uitgenodigd voor een vrijwillige bijdrage voor de kosten.

Zie het programmaoverzicht in SAMEN, u kunt alvast de Bijbelteksten zien; ook wordt het programmaboekje nog per nieuwsbrief als PDF per extra nieuwsbrief verzonden

Jan Helder

### **Kliederkerk viert kerst**

Op kerstavond 24 december beginnen we om 16 uur bij de kiosk van kinderboerderij de Hazewinkel.

Daar zullen de Drie Koningen zijn, die ons vertellen dat ze een ster hebben gevolgd. Ze nemen ons mee langs de schapen, waar we zingende herders ontmoeten. Verderop zien we een Engel. Die vertelt dat er een kind geboren is. Al lopend komen we bij de stal 'de Bosbender' waar we dat pasgeboren kind aantreffen.

We krijgen dan een beschuit met muisjes en zingen ons Kliederkerk lied: 'Welkom iedereen'.

Voor de baby gaan we een cadeautje knutselen en we vieren samen kerst met het zingen van kerstliedjes en luisteren naar een verhaal.

Om 18 uur gaan we naar huis.

[info@immanuelkerkveldhoven.nl](mailto:info@immanuelkerkveldhoven.nl) | [www.immanuelkerkveldhoven.nl](http://www.immanuelkerkveldhoven.nl)